

Korte geschiedenis

*Toen het “IJzeren gordijn” Oost en West nog scheidde en er meer en meer behoefte ontstond aan contacten tussen de gewone burgers over en weer, los van alle politieke propaganda, namen het **Vredesplatform** en de **Raad van Kerken** in Roden het initiatief tot een stedenband met een Oost-Europese plaats. Nadat de gemeenteraad dit initiatief had overgenomen, viel de keus op Tsjechië vanwege de afstand, de taal (veel Tsjechen spreken enigszins Duits of Engels) en de cultuur.*

Litomyšl bleek bij verdere verkenning goed aan te sluiten bij de wensen van Roden. Het was vergelijkbaar in grootte, inwoneraantal, bevolkingssamenstelling en middelen van bestaan.

In 1991 werd door beide gemeentebesturen de officiële overeenkomst getekend.

Door de gemeentelijke herindeling is de gemeente Roden opgegaan in de gemeente Noordenveld. Om die reden is in 2006 door beide gemeentebesturen een nieuwe overeenkomst getekend.