

VERSLAG VAN HET FEEST TER GELEGENHEID VAN HET 750-JARIG BESTAAN VAN LITOMYŠL

Een kleine afvaardiging van het bestuur van de Stichting Oost-West Kontakten (5 bestuursleden) werd vrijdagmiddag om 5 uur ontvangen bij het gemeentehuis van Litomyšl.

We werden aan de gastgezinnen toevertrouwd en na een maaltijd bij het gastgezin togen we naar een gelegenheid om te vergaderen met een afvaardiging van de Litomyšl Evropa Club.

Na het officiële gedeelte overhandigde Jantine Pleizier het (symbolische) cadeau: een gedroogd blad van de Ginkgo Biloba boom en een plaquette met daarop een Tsjechische tekst en een Nederlandse vertaling. (de boom zelf gaat eind oktober naar Litomyšl)

De volgende dag gingen we om 14.00 uur onze kraam inrichten met de spullen die we uit Nederland hadden meegenomen. De opdracht was: Promoot gemeente Noordenveld en Nederland!

Het laat zich raden waarmee de kraam werd ingericht: tulpen, klompen, kaas, stroopwafels en nieuwjaarsrolletjes.

De kaas en kleine stroopwafels werden uitgedeeld aan het aanwezige publiek, evenals het promotiemateriaal dat we van de gemeente gekregen hadden.

De pakjes grote stroopwafels, enkele boeken over Nederland en de sleutelhangerklompjes waren al snel uitverkocht.

Het weer zat redelijk mee, om 14.00 uur regende het nog, maar tegen half 4 ging de zon schijnen en was het een waar feest op de markt van Litomyšl. Er kwam veel publiek en onze buurkraam (bezet door de Slowaakse gemeente Levoča) hadden een accordeonist meegenomen, waardoor de stemming er al snel goed in zat. Zelfs de o, zo bekende tulpen uit Amsterdam werd nog meerdere malen ten gehore gebracht. In de grote tent van de markt kon men eten krijgen en werden er op het podium riddergevechten gehouden en verschillende bands hadden er een optreden.

's Avonds waren alle musea, het Kasteel en andere bezienswaardigheden open en kon men overal gratis naar binnen om bijv. tentoonstellingen te bezoeken of naar allerlei verschillende soorten muziek te luisteren.

Het feest werd afgesloten met een vuurwerk in de kloostertuin.

De volgende dag was het weer erg slecht, wat heel jammer was voor het voetbaltoernooi dat was georganiseerd met clubs uit Litomyšl, Usti nad Orlici, Levoča en Nieuw-Roden. Nadat een gedeelte van de bestuur afvaardiging weer was vertrokken, bleven de anderen nog een dagje en vielen zondagavond met de neus in de boter.

In de kerk werd de eerste CD van het Rock Oratorium: Eversmiling liberty (dirigent Milan Motl) ten doop gehouden. De doop was dan ook letterlijk een doop.

Na een aantal toespraken werd de champagnefles ontkurkt en behalve in het glas, werd er door een aantal belangrijke mensen champagne over de CD gegoten. Hierna werd het Oratorium ten gehore gebracht. Omdat er ook dansers bij waren, hadden we soms ogen en oren tekort om alles goed mee te krijgen.

Al met al een hele leuke avond als toetje van een zeer geslaagde reis naar Litomyšl.